

KijkopdeWijk

Peter's Kringloopshoppie

Door: Erica Kroos

Ben jij op zoek naar aanvulling op jouw glasverzameling? Of heb je een bepaald scharnier nodig om een oude te vervangen, zoek je een bijzonder cadeau of bijvoorbeeld gordijnhangers, ben je kunstenaar of lekker creatief en zoek je materialen om mee te werken? Grote kans dat je het zal vinden bij Peter's Kringloopshoppie. De loods aan de Dijkweg 5 biedt onderdak aan grote en kleine kringloopspullen, verzameld door Peter.

Verzameling onderdelen

Peter verzamelt. Alles. En daarmee onderscheidend hij zich van andere kringloopwinkels in Hellevoetsluis. Niet alleen spullen uit bijvoorbeeld een erfenis die familie niet meer wil gebruiken kunnen bij hem gebracht worden, maar ook apparatuur of allerlei kabeltjes wil hij graag hebben. Kapot of niet. Apparaten die het niet meer doen worden door twee zeer technische mannen (met heel hoge uitzondering) gerepareerd zodat iemand anders er weer plezier van kan hebben.

Ze zijn geen reparatiecafé maar doen wel soms eenvoudige reparaties. Het grootste gedeelte van de apparatuur wordt vakkundig uit elkaar gehaald en de onderdelen opgeslagen. Zelfs als je een oude klok hebt die je weer in werking wilt hebben kan je bij Peter terecht. Er lopen nog drie dames rond die de opslagplaats en de digitale media op orde houden. En dat is best een klus. Tafels, stoelen, serviezen, glaswerk, boeken, cd's, gordijnrails, (vitruine)kasten, kleine meubelen, lampen, de loods staat er vol mee. En dat niet alleen, Peter heeft ook nog 6 opslagcontainers, vol met o.a. onderdelen.

Gezelligheid kent geen tijd

In het midden van de loods is plek gemaakt voor een tafel met stoelen. Naast het brengen van spullen schuiven mensen hier regelmatig aan om even een kletspraatje te houden, worden onderdelen gewikt en gewogen, wordt er onderhandeld over verkoopprijzen, ideeën opgedaan voor opslag, presentatie en acties en er wordt heel wat afgelachen. Het opvallendst zijn de rekken vol met dozen, gelijkend op de grote, hoge kasten van een apotheker met allemaal lades. In dit geval zijn de lades dozen en zijn ze gevuld met bijvoorbeeld fittingen, schroefjes voor o.a. de computer, allerlei soorten kabels, haken, deurknoppen, te veel om op te noemen.

Hoe het is begonnen

Zijn inspiratie komt vanuit zijn jeugd. Zijn moeder spaarde suikerzakjes. Zijn opa sigarenbandjes, in een sigarenkist. Zelf is hij op een gegeven moment begonnen met postzegels,



daarna volgden de munten en Bier-etiketten waarbij hij zelfs exemplaren had van rond 1900. Eigenlijk is hij niet meer gestopt. Van rekken vol met spullen in huis naar een garagebox van een vriend, via ruimte op het terrein van een boerderij naar deze loods waar hij sinds 2021 al zijn spullen herbergt. Iedere zaterdag kun je hier van 09.00-16.00 uur binnenlopen. Niet alleen omdat je een servies of een stoel nodig hebt. Je kan hier ook zoeken naar een bijzonder verjaardagscadeau. Of misschien vind je er wel een collectorsitem voor jouw verzameling.

Duurzaamheid

Rijk wordt hij er niet van, maar daar is het Peter ook niet om te doen. Het is vooral de weggevoerde mentaliteit die hem gewoon pijn doet. Ga maar na, bij het vervaardigen van spullen wordt het milieu belast en als het dan na verloop van tijd wordt weggegooid, wordt het milieu voor de tweede keer belast. Dat kan anders.

Duurzaamheid staat heel hoog in het vaandel. Daarnaast wil hij gewoon mensen helpen. Niet alleen met ontbrekende onderdelen maar vooral ook mensen met een kleinere beurs. Ook met projecten waar spullen voor nodig zijn.

Gooi niets weg!

Huisraad die je wilt vernieuwen of zin in nieuwe pannen? Peter is blij met de oude. Is er ergens een restpartij die weg moet? App of bel Peter: 06-52006427 of mail: info@peterkringloopshoppie.nl Hij kan alles gebruiken. Als hij er zelf niets mee kan, kan hij het weer doorzetten naar bijvoorbeeld een vluchtelingen-, speelgoed- of kledingproject in binnen- of buitenland. Van de verkoopopbrengst van zijn verzamelde spullen kan hij weer de huur van de loods betalen. Dat is de indirecte kringloop van de winkel want op die manier kan Peter zijn kringloopshoppie in stand houden en daarmee helpt hij, maar ook jij, jouw medemens.

Aan de koffietafel met...

Deze week sprak Paul Deur Robert aan de schildertafel in de Apollo. Hier is iedere week op vrijdagmiddag een clubje aan het tekenen of schilderen. Je komt binnen en het is vooral de serene rust die er heerst die opvalt. Ieder werkt op zichzelf aan een portret en toch zijn ze zeer verbonden. Juist die sfeer vindt Robert prettig, want niets moet. Er is geen begeleiding maar je geeft adviezen aan elkaar. Heerlijk om je even in onder te dompelen.

Robert kwam op deze locatie door de computerclub die er gevestigd zat. Toentertijd stopte de organisator van deze middag en heeft hij dit opgepakt. Hij vindt het fijn dat de mensen die komen rust kunnen vinden in iets creatiefs. Voor Robert is een plek als deze belangrijk in de wijk om elkaar te ontmoeten, vooral als dat op je eigen manier mogelijk is.

De een vindt een bingo of klaverjasje leggen leuk, de ander deze vorm. 'Fijn om te zien' dat er een plek is waar dat kan!

Fijn je te zien.nl

5 JAAR!



Nog meer weggeef en tweedehands initiatieven:

Kledingbank, Rijkstraatweg
Repair Café, Brasem
Fietsenbank, Brasem
Weggeefhoek Ons Midden, Bremstraat

Kringloop

- Peter's Kringloopshoppie, Dijkweg 5
- Tweede kans, Rijkstraatweg
- de Kringloop, Nijverheidsweg
- Kringloop warenhuis, Rijkstraatweg
- Kringloop Kooistee, iedere tweede donderdag, Haring 2

Rommelmarkt

- Oudenhorn Molendijk, iedere zaterdag 09.30 tot 12.00 uur
- 11 maart 12.00 tot 17.00 uur buurthuis "Ons Midden"
- 13 mei Jaarmarkt Grootenhoek
- Farmsale bij de kinderboerderij Kerkestee, Plattendijk 1 (Dagelijks snuffelen in de container.)

Internet

- Marketplace, facebook
- weggeefhoek.net
- gratisaftehalen.nl
- marktplaats.nl
- gratisaftehalen.nl



Alles mag, maar niets moet

In Cultuurhuis Nieuwe Veste aan de Opzoomerlaan vinden vele activiteiten plaats, voor jong en oud. Zo ook de wekelijkse Ontbijtclub. Maar wat is dit nu precies? We spreken met Myra en Petra, twee enthousiaste vrijwilligers die zich onder andere inzetten voor dit leuke initiatief.

Gezellig binnenlopen

De ontbijtclub is in augustus 2022 opgezet door Nick van Straaten van Stichting Push en Mirjam Vancrayenlynghe van Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta. "Iedereen kan elke dinsdagmorgen van 09.00 tot 11.00 uur bij ons komen ontbijten voor maar 4,50. Reserveren is niet nodig. We moedigen het juist aan om gezellig binnen te lopen en aan te schuiven. Dat is ook precies de bedoeling van het ontbijt. Je moet het zien als een soort dorpspleintje.

Iedereen wandelt daar gezellig naar toe gaat bij elkaar op de bankjes zitten en raakt ongedwongen met elkaar in gesprek over de meest uiteenlopende

onderwerpen en in ons geval eet je daar een lekker broodje bij."

Elkaar helpen

We hebben inmiddels al een leuke groep mensen die bijna wekelijks komen eten en ook steeds nieuwe inlopers die gezellig aanschuiven. Aan tafel ontstaan ook vaak afspraken om samen iets te gaan doen bijvoorbeeld. Zo hebben wij een vaste gast die hier kwam omdat hij eigenlijk een beetje eenzaam was. Iets wat je steeds vaker ziet in deze tijd, zeker sinds corona. Hij is hier aan tafel in contact gekomen met een man uit Soedan die ontzettend graag Nederlands wil leren en nu trekken ze regelmatig samen op. De ene man is niet meer

zo alleen en de andere leert Nederlands. Geweldig toch? Ook hebben we zelfs een stelletje zien ontstaan hier. Hoe leuk is dat?!"

Themaontbijtjes

Myra is al 10 jaar gastvrouw bij de bieb en Petra is meer van de keuken en het organiseren. "Ook ik was een beetje zoekende na het verliezen van mijn baan, en vind het zalig om vrijwilligerswerk te doen en op die manier allerlei mensen te leren kennen" vertelt Petra. "Ik vind het hartstikke leuk om de ontbijtjes te maken en maak ook elke week een extraatje voor erbij. Ook proberen we eens in de maand een thema te doen, waar we samen met de gasten ideeën voor verzinnen. Zo hadden wij onlangs een Valentijns ontbijt en daar passen Myra en ik dan het ontbijt en de versiering op aan. Het volgende thema-ontbijt is tijdens de Cultuurweek en dan gaan we voor de buitenlandse ontbijt hapjes. Zo maakt mijn Tsjechische buurvrouw bijvoorbeeld heerlijke kaasbroodjes.

Drempelverlagend

Het leuke van deze club is dat je merkt dat mensen het makkelijk vinden om de drempel te nemen. Veel mensen zijn alleen en gaan bijvoorbeeld niet snel ergens alleen eten. Hier kom je binnen en je schuift gezellig aan aan de grote tafel en wordt meteen opgenomen in de groep en in het gesprek. En er ontstaan de meest mooie gesprekken aan tafel. Het is voor veel mensen ook enorm fijn om bijvoorbeeld eens hun verhaal kwijt te kunnen, advies te vragen of gewoon gezellig een kletspraatje te houden. Het kan allemaal bij de Ontbijtclub. **Alles mag, niets moet.**

Ben je ook op zoek naar leuke initiatieven om mensen te ontmoeten?

Verdiep je dan eens naar de volgende initiatieven:

Ontbijtclub

Als je zin hebt in een praatje en alleen woont is dat soms best lastig. Ook als je thuiswerkt mis je soms dat koffiepraatje bij de automaat. Voor al die mensen heeft de Bibliotheek in samenwerking met PUSH een nieuw initiatief gelanceerd en organiseert zij sinds afgelopen september de Ontbijtclub. Iedere dinsdagochtend tussen 09.00 tot 11.00 uur kun je in Cultuurhuis de Nieuwe Veste terecht voor een heerlijk vers ontbijtje. De kosten bedragen € 4,50. Alles wordt vers gemaakt en aanmelden is niet nodig.

Buurtdiner

Schuif aan bij het gezellige Buurtdiner! Een gastvrij diner voor en door buurtbewoners. Elke laatste donderdag van de maand wordt er bij buurtcentrum 'ons Midden' een Buurtdiner georganiseerd. Het diner start om 18:00 uur. Voor € 7,50 kun je mee eten. Aanmelden kan via tinievanhoort@online.nl

Chaaty kookt

Chaaty deelt al een aantal jaren haar Indonesische recepten met de kookgroep in buurthuis De Kooistee. Elke laatste donderdag van de maand kun jij daarvan meegenieten door een Indonesische maaltijd voor € 6,50 te bestellen via chaaty.trombine@yahoo.com De maaltijden zijn af te halen bij buurthuis de Kooistee.

NLdoet het...

Je helpt toch zeker ook mee? Heb jij je nog niet ingeschreven? Er zijn verschillende mooie activiteiten aangemeld voor NLdoet. Kijk dan op NLdoet.nl voor een leuke plaats om te helpen. Hieronder de initiatieven in Hellevoetsluis:

Voorjaar in de Vlindertuin,

Bremstraat 3

Onderhoud aan zalen,

Cornelis van Kleiburgstraat 4

Opknappen Buitenruimte,

Parnassiaflats

Renovatie clubhuis,

Haringvlietweg

Seizoen klaarmaken,

Fazantenlaan

Plantenkas bouwen,

de Eik

Verenigingsgebouw opruimen,

Achterdorp

Opknappen motorboot,

Kanaalweg

Boomplantdag,

Plattedijk

Voedselbank poetst,

Brasem

Het leven is goed,

Brinio

Opknappen tuintjes,

Dijkweg

Tennispark opschonen,

Schelpenpad

Dorpshuis opruimen,

Molenweg

De Klinker gaat door,

Bolwerk

Natuurwerkdag,

Tussenweg



Jongeren in de wijk; Join us!

Ik ben R.J en zit nu ongeveer een jaartje bij Join-us. Heel mijn leven vond ik het al lastig om contact te leggen met andere mensen, dat is ook de reden dat ik nog steeds geen vrienden had. Ik zag een reclame van Join-us voorbijkomen op Instagram en dacht: Ik ga het maar eens proberen. Dit was een hele grote stap voor mij aangezien ik het heel eng vind om nieuwe mensen te ontmoeten. Maar ik heb de stap gelukkig genomen, en wat ben ik blij dat ik die keuze heb gemaakt.

Ik werd zeer goed ontvangen door de groep. Al gelijk vanaf dag één voelde ik me helemaal op mijn plek. Op een gegeven moment werd ik zo close met de groep dat we buiten Join-us ook begonnen af te spreken. Doormiddel van Join-us heb ik een eigen sociaal leven kunnen opbouwen. En het belangrijkste, ik heb nu vrienden op wie ik echt kan vertrouwen, bouwen en ondersteuning bij kan vinden. Twee jaar geleden ging het niet goed met mij. Door meerdere factoren in mijn leven die speelde kwam ik terecht in een zware depressie.

En van deze factoren was dat ik niet gelukkig was met mijn relatie met mijn ex, waardoor samenwonen niet meer ging en ik de relatie heb verbroken. Echter woonde ik best ver weg van mijn oude woonplaats, waardoor veel vriendschappen zijn verwaterd en ik deze mensen niet meer sprak. Daarnaast speelde corona ook een grote rol waardoor het ook niet mogelijk was om sociale activiteiten te gaan ondernemen. Ik raakte steeds verder geïsoleerd. Dit moest anders en ik ben gaan zoeken op internet, ik ben best een sociaal persoon er moesten toch mogelijkheden zijn. Ik kwam uit bij Join-us, een ontmoetingsplek voor eenzame jongeren.

Voordat ik de groep leerde kennen had ik een kennismakingsgesprek met Derriline. In deze tijd zat ik niet goed in mijn vel, maar zij wist mij gelukkig al snel gerust te stellen en ik voelde me snel op mijn gemak. De groep waar ik in kwam vond ik ook erg gezellig en ik weet nog dat ik de eerste keer dacht: Is dit wel iets voor mij? Wat als de mensen niets zeggen? Zijn hun wel sociaal? Maar als snel werd het in mijn donkere tijd een

lichtpuntje. Ik begon er naar uit te kijken en vond het jammer dat het dan weer voorbij was. Na een paar weken had ik met de groep een leuke klik en ging ik dan ook al snel buiten Join-us met hun afspreken. Dit doe ik nog steeds en ik kan dan ook zeggen dat er mooie vriendschappen zijn ontstaan. Naast dat ik therapie volgde kan ik zeggen dat Join-us mij ook zeker heeft geholpen. Elke woensdag dat ik ging, had ik afleiding en gingen we leuke dingen doen zoals: film kijken, spelletjes spelen, wandelingen maken, voetballen, lasergamen en nog veel meer. Voordat we deze activiteiten gingen doen, gingen we eerst met zijn allen eten. Een leuk begin om met elkaar wat te socializen. Join-us heeft mij veel gebracht en ik ben dan ook heel dankbaar dat dit bestaat.



Wijkbeheer biedt ondersteuning

Wilt u weten wat er in uw buurt te doen is? Heeft u vragen of opmerkingen over uw buurt? Wilt u een leuke activiteit organiseren met buurtgenoten? Wilt u samen met de buurt uw woon-omgeving opknappen? Heeft u ideeën en wilt u daarbij ondersteuning van het wijkbeheer?

Neem dan contact met ons op! Dat kan via de Stichting PUSH, telefoon 316 688, of met Bert van Houten (gemeente), telefoon 14 0181. U kunt ook per e-mail contact opnemen via wijkbeheer@hellevoetsluis.nl. Meer informatie over wijkbeheer kunt u vinden op de website van de gemeente: www.hellevoetsluis.nl onder de tab gemeenteloket.

Klachten en meldingen

Voor 'simpele klachten en meldingen' over het openbaar gebied in de wijk (losliggende tegels, kapotte lantaarns, kapot hekwerk, zwerfvuil en dergelijke) kan contact worden opgenomen met de gemeente: 14 0181. Ook kunt u uw melding doorgeven via een formulier op de gemeentewebsite www.hellevoetsluis.nl via de link Meldpunt openbare ruimte.

Telefoonnummers

Gemeente Hellevoetsluis: 14 0181
Woontrefpunt Maasdelta: 603 703
Politie: 0900 8844
Stichting PUSH: 316 688

Fotografie

Renato Radice

Colofon

Redactie Kijk op de Wijk, p/a Sportlaan 1, 3223 EV Hellevoetsluis. redactiekijkopdewijk@stichting-push.nl

Contactpersoon redactie: Team Wijkbeheer gemeente Hellevoetsluis telefoon 14 0181



De Vraag? van Wijkie:

Zet jij je ook in voor NL Doet? Meld jouw initiatief op:

redactiekijkopdewijk@stichting-push.nl